



Nieuwsbrief

Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn

nr. 7, 30 april 2020



Pastorale brief 7



WIL JIJ VOOR MIJ DE GIDS ZIJN?

Van veel mensen hoor ik dat ze zich afvragen hoe hun vakantie er in de tijd van Corona uit gaat zien. Deze week hebben ook veel gezinnen meivakantie en gaan geboekte vakanties niet altijd door. Door de Coronacrisis staat onze manier van leven ter discussie. Hoe gingen we om met de natuur, ons eco-systeem en wat betekent ons vele reizen, vaak per vliegtuig voor het behoud van de aarde?

In vakantietijd begeven we ons soms op avontuurlijke wegen en paden. We gaan op zoek in een voor ons onbekend land naar een andere cultuur en natuur. Of we verwonderen ons over onze eigen omgeving, zo bekend en dichtbij, die je toch als je er de tijd voor neemt weer met heel andere ogen beziet. Het kan dan zijn dat je denkt: ik wist niet dat het hier zo mooi was.

Dat zullen we de komende tijd veel vaker gaan ervaren denk ik. Een heerlijke wandeling met de kinderen of met je hond, in dat mooie gebied zo heel dicht bij huis, of in je eigen buurt. Voor je het weet is het een spannende ontdekkingstocht.

Vaak gaan mensen met een gids op pad om op plekken te komen waar je begeleiding nodig hebt en waar je zelf nooit gekomen zou zijn. Wie zonder gids gaat loopt het risico te verdwalen of de mooiste bezienswaardigheden en ervaringen onderweg te missen. De gids weet de weg maar moet ook zelf steeds weer een pad vrijmaken. Hij geeft de aanwijzingen waarlangs jij je verlangen meer te zien en te ontdekken kunt waarmaken. De gids heeft de route, als het goed is, al eerder gelopen. Hij heeft de kerk die jij onder zijn leiding gaat zien al duizend keer bekeken. En toch is het zowel voor de gids als voor de vakantieganger een uitdaging om elkaar steeds iets nieuws te laten zien, zodat je de ervaring van het bezoek of de wandeling niet meer vergeet en er vaak nog aan terug zult denken.

De gids en de groep gaan samen een weg die eerder gegaan is en toch ook verrassend nieuw is. Beide hebben zij hun eigen ervaring, die mogelijk heel anders is en toch groeien zij aan elkaars inzicht en benadering. Nu gidsen we elkaar op een hele andere manier. We keren terug tot pen en papier en merken hoe waardevol het kan zijn om je gedachten onder woorden te brengen. Je kiest met zorg briefpapier of een kaart met in gedachten degene aan wie je deze

gaat sturen. Of je vindt nieuwe wegen om digitaal je weg te zoeken. De beperkingen maken dat we creatief worden en andere paden gaan bewandelen. Zo vinden we onszelf en onze werkwijze steeds opnieuw uit. En hoewel we om heel veel redenen graag terug zouden willen naar de oude situatie, merken we ook dat we meer kunnen dan we hadden gedacht.

In en met Jezus Christus gaan wij een route door het leven die al zeer oud is, en velen met ons hebben die weg al eens afgelegd. En toch kan deze reis die je samen kunt maken inspirerend en nieuw aanvoelen, ook al loop je al een tijdje samen op. En in navolging van deze goddelijke mens Jezus mogen wij ook elkaar vragen: wil jij voor mij de gids zijn? Zou jij mij iets kunnen laten zien en voelen dat mij nooit eerder is opgevallen en waaruit ik nieuwe energie kan putten voor de weg die soms nog zo lang en vermoeiend lijkt.

Wie met deze gedachten in zijn achterhoofd de komende tijd in gaat zal ongetwijfeld ontmoetingen hebben waarvan hij later denkt: wat fijn, ik mocht even voor iemand een gids zijn. Misschien op papier of digitaal of op 1,5 meter afstand, maar de impact was even groot als voorheen.

Wellicht komt er iemand op je pad die je het gevoel geeft dat je er gewoon rustig achteraan kunt lopen. Of kom je tot de ontdekking dat er iemand voor je uitgaat in wie je vertrouwen kunt hebben en die je aanwijzingen geeft om het ruwe pad zelf te bewandelen op een manier die nieuwe bronnen in jezelf aanboort.

Een gids vind je niet alleen in een persoon maar ook in een geschrift of beeld; een boek, tekst of schilderij kan gids zijn voor iemand, een soort vademecum. Velen nemen dan ook fysiek zo'n gids mee in hun tas, bijvoorbeeld in de vorm van een klein opschrijfboekje of een gedichtenbundel. Het zou natuurlijk ook zomaar de bijbel kunnen zijn.

Ik hoop dat wij elkaar na deze intense periode kunnen vertellen voor wie wij gids mochten zijn of wie of wat wij als gids hebben leren kennen.

Ds. Annemiek Boonstra,

met een hartelijke groet mede namens collegae ds. Peter van Ool en ds. Hester Wouda

MEDITATIE OP ZATERDAG

Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel' zendt de komende zaterdagen een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditatievooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Dit programma is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV. Het wordt vanaf zaterdag 25 april om 18.00 uur wekelijks uitgezonden op NPO 2.



ZONDAGMORGENDIENST OP TELEVISIE

De speciale meditatie op de zondagmorgen worden de komende tijd voortgezet. Tot Pasen was ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland de voorganger. Nu verzorgt ds. Jeanette Westerkamp de meditatie vanuit het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Dus blijf kijken: zondagmorgen 9.20 uur op NPO 2.

KERKDIENTST ÉN KOFFIEDRINKEN ZONDAG 3 MEI

Zondagmorgen kunnen we naar de **tweede gezamenlijke dienst via Youtube** kijken. De link daarvoor zal op de **websites** staan. Deze dienst is voorbereid door ds. Peter van Ool.

Daarna kunnen we via Zoom napraten!

Hierbij de link voor het koffiedrinken van aanstaande zondag 3 mei om 11 uur:



Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraTJCWkxtR0VFbEd2VUVOUT09>

Meeting ID: 839 3143 8716

Password: Koffie

PASTORAAL

Overleden is mw. Janke Bosgraaf (1933-2020). Laatstelijk verbleef zij in het Zonnehuis (Cursastraat 25, Zuidhorn). Mw. Bosgraaf is op 25 april jl. overleden in de leeftijd van 87 jaar. De nabestaanden van mevrouw Bosgraaf wij veel sterkte toe.

Ds. Gerke Renting uit Zuidhorn heeft inmiddels een medische ingreep ondergaan en wacht nu - gedurende enige weken - op de uitslag van nader onderzoek. Graag willen wij in deze onzekere, spannende periode ons medeleven met het echtpaar Renting en familie uitspreken. Vriendelijke groeten,

Ds. Peter van Ool

IN MEMORIAM *Een korte levensbeschrijving van Janke Bosgraaf*

Janke is geboren in Kollum als jongste in een gezin met 2 broers en een zus. Daarna is ze opgegroeid in Augustinusga. Ze hecht veel waarde aan haar Friese roots. Janke haar moeder is overleden toen ze nog maar 10 jaar was. Janke heeft hierdoor een hechte band met vooral haar zus die 7 jaar ouder was en die de huishoudelijke taken grotendeels op zich moest nemen. Getrouwd met Simon en daarmee vier kinderen gekregen. Na een paar omzwervingen is het gezin uiteindelijk gesetteld in Ulrum. Waar Janke tot aan de periode in Zuidhorn heeft gewoond.

Inmiddels heeft ze 14 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen waar ze heel blij mee was en waarvan van ze heeft genoten. De kleinkinderen kijken met liefdevolle blik terug op hun oma. Janke hield van gezelligheid en hechtte waarde aan vriendschap. Ze was zorgzaam en hulpvaardig. Gezellige uitjes, koffiedrinken met vriendinnen. 's Ochtends vroeg op de fiets naar het zwembad. Gymnastiek. Ze was betrokken bij het kerkelijke leven, vrouwenvereniging en vrouwenbond.

Aan het huwelijk van meer dan 30 jaar kwam door een scheiding een einde. Hiermee heeft Janke een moeilijke tijd gehad. Door haar geloof heeft ze heel veel kracht gevonden om door deze moeilijke periode heen te komen.

Janke kreeg bij het ouder worden de nodige ongemakken. Parkinson werd vastgesteld. Na een val van de trap en daardoor een gebroken arm werd duidelijk dat het zelfstandig wonen niet meer ging. Eerst naar het Oldeheem in Kloosterburen en daarna naar het Zonnehuis in Zuidhorn. In het Zonnehuis heeft ze een liefdevolle tijd doorgebracht.

De uitvaart vond 30 april plaats vanuit de PKN kerk in Ulrum.

BLOEMEN

De kerkgebouwen blijven leeg, maar het gemeentelven gaat door. Zo zijn er in de afgelopen weken bloemen gebracht met een hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die ze hard nodig heeft, geef het dan door aan de scriba's!

Bloemen gingen naar mevrouw Bosgraaf, een dag voor haar overlijden.

Ook gingen bloemen naar Gerdie Klaassen, Fazantenlaan 2 en naar de familie Brink, Jellemaweg 36



COLLECTEDOEL

Geef voor het Ziekenhuispastoraat van het UMCG

In deze pastorale brief willen we opnieuw maar één collectedoel noemen.

In het UMCG kunnen geestelijk verzorgers steun bieden bij ernstige ziekte.

Omdat we nu dichtbij zien en soms meemaken wat de impact van het Coronavirus kan betekenen in levens van mensen, hebben we dit collectedoel nu gekozen.

Zowel de mensen die door Corona getroffen worden, als ook familieleden, maar ook artsen en verzorgenden ervaren het hele proces als zwaar en moeilijk te verwerken. En dan is het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat daar steun bij te kunnen vragen.



Mede daarom vragen we uw steun voor het pastoraat in het UMCG met uw gebed en uw bijdrage. Maak uw gift over op:

NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

onder vermelding **Ziekenhuispastoraat UMCG**

Natuurlijk kunt u (ernaast) als collectedoel Kerk(rentmeesters) of Diaconie kiezen. Giften daarvoor zijn ook zeer welkom. Vermeld dit dan op uw overschrijving!

Heel hartelijk dank!

Diaconie PKN Zuidhorn

VAN DE ZWO-COMMISSIE

Het project SAVE en de vastenactie

Het coronavirus treft ook India. Het project SAVE heeft voorlopig alle centra voor overbruggingsonderwijs en crèches gesloten, maar het kantoor werkt nog wel door. Over de textielindustrie in Tirupur meldt SAVE dat nieuwe bestellingen vertraging oplopen onder meer doordat de potentiële kopers van diverse merken niet meer (internationaal) kunnen reizen.

SAVE heeft aan werknemers uit de textielindustrie voedselpakketten uit kunnen delen. Dit is belangrijk omdat hun inkomsten door het coronavirus helemaal zijn weggefallen. Ondertussen

blijft SAVE in contact met overheidsinstanties hoe er goed voor de werknemers gezorgd kan worden.

De ZWO commissie kan u meedelen dat de vastenactie van beide gemeenten tijdens de week voor Pasen € 693 euro opgeleverd heeft. Een mooi bedrag waarmee we de "kinderen in de knel" in Tirupur kunnen steunen.

Namens de ZWO-commissie *Rien de Jonge*



FINANCIËLE STEUN IN TIJDEN VAN CORONA: PKW

In deze tijd kan het zijn dat ook hier in onze eigen Dorpskerk en Gastkerk in Zuidhorn gemeenteleden het moeilijk hebben omdat hun inkomsten als ondernemer of als ZZPer zijn weggevallen. Als Diaconie kunnen we wel acuut helpen als de nood hoog, maar we hebben geen mogelijkheid om gemeenteleden te ondersteunen bij verlies van inkomen/ werk en daardoor(dreigende) financiële problemen.

Nu bestaat er in het Westerkwartier tot onze vreugde het **Platform van Kerken Westerkwartier**, PKW. Voor financiële hulp hebben zij destijds **SchuldHulpMaatje Westerkwartier** opgericht. Hun maatjes zijn deskundig en helpen graag, ook in deze bizarre tijd. Hulpvragers kunnen



hen op verschillende manieren bereiken. Per telefoon: 06-27892836 (Arie Noordhof, coördinator), E-mail a.noordhof@pkwhelpt.nl of via het contactformulier op de website: <https://www.pkwhelpt.nl>

Hartelijke groeten,
Diaconie PKN Zuidhorn

HALLO KINDEREN,

Inmiddels hebben jullie vakantie, wel lekker even geen huiswerk.

Ik hoop dat jullie je thuis nog een beetje vermaken of misschien ga je spelen met een vriend of vriendin. Ook deze week heb ik weer een nieuw verhaal over David voor jullie.

Jullie kennen het verhaal allemaal wel: David vecht tegen Goliat, 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53.

Goliat is een indrukwekkende verschijning. Hij is bijna 3 meter lang. Als je bedenkt dat de meeste mensen in de tijd van de Bijbel ongeveer 1.60 meter waren, kun je wel begrijpen waarom hij een reus wordt genoemd. En dat iedereen bang voor hem was. Maar het eerste wat David zegt is: "U moet niet bang zijn...."

Als David zegt dat hij wel tegen de reus wil vechten, wil Saul daar niets van weten.

Saul kijkt naar de uiterlijke kenmerken, en verwacht dat het niet goed komt. (Net als bij het verhaal van vorige week, kijkt God niet naar de buitenkant maar naar de binnenkant)

David vertrouwt erop dat God hem zal helpen, net als zijn gevechten met beren en leeuwen.

Tegen Davids vertrouwen op God heeft Saul niets in te brengen. En wanneer David wint, krijgt God alle eer. De hele wereld zal weten dat Israël een God heeft die zijn volk helpt.

Gebed

*Trouwe God,
We horen vandaag een verhaal over David en Saul. Saul is bang.
Bang voor reus Goliath. Maar David is dapper. Hij ziet de enorme reus ook.
Maar hij vertrouwt op u. U hebt David al vaak geholpen.
En hij vertrouwt erop dat u hem weer zult gaan helpen.
Goede God, help ons om niet te vergeten wanneer u ons hielp.
Zodat we volgende keer weer dingen durven, samen met u.
Amen.*

Fijne vakantie namens
de Kindernevendienst

Hieronder zie je een kleur-/knutselplaat.

Knip de bovenste strook met de steen eraf. Prik de 2 kleine zwarte lijntjes in. Schuif hier de strook met de steen in. Je kan de steen nu door de lucht laten vliegen. En kleur de plaat!

